

Nooit vergeten wij...

Zaterdag 11 juli a.s. is het 20 jaar geleden dat Srebrenica gevallen is.

Vele malen hebben wij met onze hulpverleners in de accufabriek gelopen waar Dutchbat gelegerd was.

Een grote kille ruimte en als je je ogen sluit, voel je de angst en de wanhoop van wat zich hier heeft afgespeeld.

Lopend door die fabriek kom je in een betonnen ruimte waar het bloed nog tegen de muur zit.

Het heet nu een Memorial Center maar we mogen nooit vergeten vanaf deze plaats ruim 8000 mensen afgevoerd en vermoord zijn.

Aan de andere kant van de weg ligt de enorme begraafplaats waar mensen die geïdentificeerd zijn vandaag begraven worden.

Nooit mogen wij vergeten dat deze menselijke resten ruim 20 jaar in diverse massagraven gelegen hebben.

Wij zullen de massagraven die wij afgelopen jaren gezien hebben ook nooit vergeten.

De kilte, de stank, de menselijke resten maar ook de moeders die elke dag komen in de hoop iets terug te vinden, zullen we nooit vergeten.

Omdat het nieuws zich meestal concentreert op Dutchbat, de VN en de politiek eromheen, is het de moeite waard om datgene wat wij doen, namelijk vooruit kijken, plannen maken en uitvoeren, onder de aandacht te brengen, waarbij wij nooit zullen vergeten...

Dat het hier om mensen gaat.

Hans Saris en Jolande Saat

Film: [Brok in de keel](#)

Stichting 4wd Supporting Bosnia

Kerkstraat 30

6675 BS Valburg

Tel: 06-53885361

Mail: info@stichting4wdsupportingbosnia.nl

Site: www.stichting4wdsupportingbosnia.nl

IBAN: NL09 INGB 0004 5450 84